

Kamphuberke
GIVERKAMP 2024



Water, Aarde, Vuur, Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. Maar alles veranderde toen de Vuurnatie aanviel.

Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen, kon ze stoppen. Maar toen de wereld hem het meest nodig had, verdween hij.

Honderd jaar ging voorbij, en mijn broer en ik vonden de nieuwe Avatar: een luchtmeester genaamd Aang. Z'n luchtstuurtechniek is geweldig, maar hij moet nog veel leren voor dat 'ie anderen kan helpen.

Maar ik geloof dat Aang de wereld kan redden.

Ons kampthema is dit jaar: **Avatar the last airbender!** Niet te verwarren met avatar (de blauwe mannetjes). Jullie worden nog **VOOR** het kamp ingedeeld in 4 naties, zo heb je tijd genoeg om gepaste verkleedkledij te vinden voor ons kamp!

Waar? Wanneer? Hoe?:

We vertrekken zoals goede gewoonte op **maandag 15 juli** vanuit Merelbeke met de trein richting ons kampterrein. Na een geweldig kamp keren we terug op **zondag 28 juli**, ook dit keer met de trein. De exacte uren voor vertrek en aankomst worden nog meegedeeld via mail, hou deze dus zeker goed in de gaten!

Donderdag 11 juli wordt de camion gevuld op de scouts (exacte uur wordt nog meegedeeld). Jullie grote valies mag daar afgezet worden zodat deze meekan op de camion! Jullie hoeven je valies dus niet mee te sleuren op de trein!

Briefadres?

Voor brieven, kaartjes,... te bezorgen aan jullie giver, moet je volgend adres gebruiken:
Rue de Jehonville 40, 6890 Ochamps

Hoe inschrijven?

De inschrijving gebeurt opnieuw via **stamhoofd** dit jaar. Na de kampinfoavond zal hiervoor een mail worden gestuurd met de inschrijvingslink. Hierbij dienen jullie zich natuurlijk in te schrijven onder 'Giverkamp'.

Groot kamp heeft dit jaar een prijskaartje van **€200**

Medische zaken

Op stamhoofd dient ook het medisch fiche ingevuld te worden. Controleer dit zeker nog eens bij de inschrijving voor het kamp zodat we de meest recente info hebben.

Als er medicatie moet ingenomen worden, wordt dit tijdens vertrek gemeld aan Manon. Givers mogen hun medicatie zelf bijhouden indien ze dat willen. Indien wij dit moeten bijhouden, vragen we alles te naamtekenen en in een zakje te steken. Zo wordt medicatie niet verwisseld. Dit zakje mag dan bij het begin van het kamp afgegeven worden aan Manon.

Wat nemen we wel mee in onze valies?

- 2 keukenhanddoeken
- ID kaart (afgeven aan leiding bij vertrek)
- Uniform (das, hemd, T-shirt, broek)
- Slaapzak
- Matje (GEEN veldbedden)
- Pyjama
- Knuffel
- Voldoende proper ondergoed
- Voldoende kousen
- Pulls
- T-shirts
- Broeken voor warm en koud weer
- stapschoenen
- eventueel laarzen
- Regenkledij
- Zwemgerief
- Handdoek
- Toiletgerief (Bio-afbreekbaar)
- Zonnecrème
- Pet of hoedje tegen de zon
- Verkleedkledij
- Zakmes
- Zaklamp
- Briefpapier en enveloppen
- Verkleedkledij
- Medische fiche (af te geven bij vertrek) + eventuele geneesmiddelen

!! Let er op bij het vullen van je zak dat alles compact is ingepakt. Dit moet mee op de camion. Dus geen slaapzakken, stoeltjes,... die aan de buitenkant van de zak hangen. !!

Wat nemen we niet mee?

Drank

Drugs

Rookmateriaal

Elektronica

Slechte manieren en slecht humeur

Contactgegevens (in geval van nood)

Jullie kunnen ons altijd bereiken op onze persoonlijke nummers. Enkel in geval van nood!

Laurens: 0495 27 83 18

Simon: 0472 79 99 34

Lotte: 0468 11 65 21

Finn: 0485 17 42 18

Corneel: 0472 59 28 36

Manon: 0493 50 28 90