

Huberke 4

Vrijdag 13/05: Kampinfo (19u - 21u/22u)

Ja de naam spreekt voor zich eh, ge krijgt info... over ons kamp! Kweeni wa ik ier nog meer bij kan zeggen, buiten dat ik mijn enthousiasme niet meer kan ONTSNAPPEN! Hint hint!

Omdat 2 zinnen maar wat weinig is, is hier het recept voor hete bliksem.

Ingrediënten

4 personen

500 gr bloemige aardappelen
1 scheutje melk
1 eidooier
1 snuifje curry
2 grote uien
500 gr gemengd gehakt
Paneermeel OF KAAS
boter
peper
zout

Appelmoes

Of voor de snobs:

- **1 kg** Jonagold appelen
- **2** steranijs
- suiker

Bereiden:

Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Giet af en pureer met een beetje melk en een eidooier. Breng op smaak met peper zout en een snuifje curry.

Versnipper de uien en stoof ze glazig in een beetje boter. Voeg het gehakt toe en laat het rustig bakken. Kruid met peper en zout.

Schil de appels en snijd ze in grote stukken. Voeg een paar eetlepels water toe en doe er de steranijs bij. Laat rustig stoven tot moes en breng op het einde op smaak met suiker naar eigen smaak. OF GE GEBRUIKT GEWOON APPELMOES!!! KOMAN NJAM, GE MOET DAT ALLEMOAL NIE ZO MOEILIJK MAKEN!!!

Verwarm de oven op 180°C.

Schep in een ovenschotel de appelmoes (haal de steranijs er uit). Doe hierop het gehakt en werk af met de aardappelpuree. Strooi een laagje paneermeel WAT? NEE NJAM, GEWOON KAAS over de puree en verdeel kleine klontjes boter over de schotel.

Bak in de oven gedurende 40 minuten.

Zo! Onthoud da maar goe voor als gulder leidink zijt en moe koken voor de gastjez!

Vrijdag 20/05: De Rozebroeken vergadering (19u - 21u/22u)

Trekt allemaal ultiem de roze broek maar aan voor deze vergadering. We gaan iets heel leuk doen! Ik meen het, mensen die zich deprimé voel zullen na deze vergadering het leven door een lolzonnebril zien. Wacht nee, tis omgekeerd. Tis een lolbroek en een roze zonnebril. Maar da klopt nie bij de vergadering. Soit! We gaan diepzeevissen zonder vissen. We gaan snorkelen zonder snorkel. We gaan verdrinken zonder te verdrinken. We doen waterpolo zonder polo. We gaan ons begeven als een vis op het droge, maar dan in het natte. You get the point!! Pakt een roze (zwem)broek mee.

Vrijdag 27/05: BLM Vergadering (19u - 21u/22u)

BLM: “Black Lives Matter” of “Zwarte levens doen ertoe” is een internationale beweging. Die ontstond in de VS als reactie op het politiegeweld tegen zwarte mensen. Een witte agent werd in 2013 vrijgesproken nadat hij een 17-jarige zwarte jongen, Trayvon Martin, had gedood. De beweging komt op tegen alle vormen van geweld tegen mensen van kleur zoals politiegeweld, etnisch profileren of de zwaardere juridische straffen die mensen van kleur krijgen. Witte mensen hebben het op veel vlakken makkelijker dan niet-witte mensen. Dat heet wit privilege. Nu komen heel wat mensen op straat om te protesteren. Ze willen dat mensen van kleur op dezelfde manier behandeld worden als witte mensen.

BLM: Blaarmeersen, een gezellig en leuk parkje dat zich bevindt in Merelbeke, de hoofdstad van België.

BLM: Black Label Music

Deze 3 puntjes komen aan bod in deze vergadering.

Vrijdag 03/06: Aarde, Vuur, Lucht en vooral water Vergadering (19u - 21u/22u)

Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen, kon ze stoppen, maar toen de wereld hem het meeste nodig had, verdween hij. Honderd jaar ging voorbij en mijn Lander en ik vonden de nieuwe avatar, een luchtmeester, genaamd Floris. Zijn luchtstuurtechnieken zijn geweldig, maar hij moet nog veel leren voordat hij anderen kan helpen. Maar ik geloof dat Floris de wereld kan redden!
Neem gerust waterspeelgoed mee van thuis!!!!

Vrijdag 10/06: De Grote Misdaad Vergadering (19u - 21u/22u)

Waaajooooow, deze vergadering moogde allemaal keer zot doen, ma echt 'The Purge' zot. Kende da dienen film, waarin ze een dag hebben da de regels nie moeten worden nageleefd enal. Iedereen begint daar te stelen en elkaar te moorden enzuuw. Awel pakt dus allemaal maar ulder shank of geweer mee*, laat u id thuis en ga der op los. Want wij doen da namelijk ook, maar dan wel met regels, dus uhm... eigenlijk ist nen normale dag..... ma we doen stoute dingen en vliegen misschien den bak in, want jah... we leven jammer/ gelukkig (eigen voorkeur) niet in The Purge.

(* gelieve niet echt een mes of geweer mee te pakken. Als u toch in het bezit bent van een wapen zijn wij genoodzaakt de politie te bellen.)

Vrijdag 17/06: BBQ vergadering

We doen een BarbieBQue

Info volgt

Ik zou hier ook graag nog enkele receptjes willen zetten, maar de redactie zegt da er nie genoeg plaats meer over is. Dus hou ik het kort.

Ingredienten:

- Vlees (of vegetarisch vlees voor de leuke mensen onder ons)

Bereiden:

Leg u (vegetarisch) vlees op de BBQ. Doe dit lang genoeg, maar net nie lang genoeg da u vlees nie zwart wordtdt.

(Dit recept werd geschreven door een vegetariër, dus geen idee of dit uberhaupt goed is).

The End

Alleja, toch teinde van u vrij leven, want ierna vliegde allemaal de bak in.

Ons scoutsuniform bestaat uit:

- ✓ Een korte! groene! broek.
- ✓ Een beige scoutshemd.
- ✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de groepsleiding).
- ✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de groepsleiding).



Onze contactgegevens:

Telefoonnummers leiding:

- Lander ☐ 0493/ 54 95 93
- Arnold ☐ 0494/ 15 05 36
- Jonas ☐ 0489/ 63 85 93
- Sien ☐ 0475/ 35 11 92
- Floris ☐ 0470/ 01 24 35
- Pieter ☐ 0473/ 99 14 27